



Culturele Stichting Velser Gemeenschap
Comité 4 en 5 mei Velsen

Herdenkingsbijeenkomst

4 mei 2017

**Burgerzaal Stadhuis Velsen
Aanvang 18.00 uur**

Een herdenking met medewerking van:

Violensembel o.l.v. Gregor Overtoom
Kunstencentrum Velsen

Demi Baltus
Gedicht: Om stil van te worden

Burgemeester Frank Dales,
toespraak

Beeldende kunst
Vellesan College

VOORWOORD

Het jaarthema voor 2017 is geworden “kracht van het persoonlijke verhaal” en dat is niet zo’n gekke keus, immers, er is een enorm verschil tussen een krantenbericht lezen over bijvoorbeeld een ongeluk of met iemand praten die daarbij aanwezig was, een ooggetuige dus. Dan voel je niet alleen de spanning, de emotie, het afgrijzen, het meeleven met het slachtoffer, de ontwrichting maar oog in oog ben je bijna de waarnemer zelf geworden.

Als het om overdracht gaat van cultuur, van moraliteit, van waarden/normen rijst steeds weer de vraag: hoe initieer ik kinderen in de wereld van volwassenen. Pedagogen hebben hier verschillende opvattingen over maar hoe je ook wendt of keert, het gaat mijns inziens om “MEE DOEN EN ZEKER WETEN”. Dit is ook de titel van het boek van prof. Ben Spiecker, van wie ik op de VU les kreeg en waarin fundamentele vragen over opvoeding worden behandeld.

MEE DOEN EN ZEKER WETEN. Dat hadden ze op een andere manier in nazi-Duitsland verdraaid goed in de gaten. Opgenomen worden in de superioriteit van het Arische ras, in het collectieve nationale gevoel, de Hitlerjugend was tot op het bot gemotiveerd, het voelde zo geweldig! Dat leert ons thans scherp te zijn over waar we onze kinderen mee confronteren in hun en onze wereld.

Er is een tendens waarneembaar: is de huidige generatie nu egocentrischer, minder sociaal, onverschilliger, materiëler en vooral levend in een virtuele wereld? Als Comité 4 en 5 mei Velsen zijn we dit jaar naar de scholen gegaan en bemerken in de klassen dat er grote belangstelling is voor en kennis is van wat er in de Tweede Wereld allemaal speelde. Met videomateriaal als “13 in de oorlog” en “Jong in de oorlog” zijn gevoel en betrokkenheid sterk aanwezig. Het wordt weer MEEDOEN EN ZEKER WETEN. In dit materiaal komen o.a. ouderen aan het woord, pratend over hun jeugdige ervaringen in de oorlog en dat is niet mis.

De “kracht van het persoonlijke verhaal” is ook het verhaal van nu: hoe confronteren we kinderen met onze kijk op wat er in de wereld gebeurt, hoe merken kinderen waar we als ouders en opvoeders voor staan door te spreken over tal van hedendaagse items als vluchtelingen, misdragingen, roekeloze acties, het mijn en het dijn, vooroordelen en discriminaties maar ook over wat waardevol in het bestaan is. Onze taak en verantwoordelijkheid is immens, ook vandaag. Daarom gaat de 4 mei herdenking niet alleen over het leed van velen, die we herdenken, maar vooral over wat we verdedigen: onze vrijheid als grondwaarde voor ons bestaan. Daarom, vrijheid geef je door.

We zullen straks weer bloemen en kransen leggen, wetend dat zij, onder opgeven van hun bestaan, meededen en zeker wisten waarom en waarvoor! Opdat wij niet vergeten.

Frits Vermeulen, voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen



PROGRAMMA BURGERZAAL

Opening	De heer Frits Vermeulen <i>Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen</i>	
Muziek	Violensembel o.l.v. Gregor Overtoom <i>Kunstencentrum Velsen</i>	<i>Ose Shalom</i> <i>Componist: N. Hirsch</i>
Toespraak	De heer Frits Vermeulen <i>Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen</i>	
Muziek	Violensembel o.l.v. Gregor Overtoom <i>Kunstencentrum Velsen</i>	<i>Canon</i> <i>Componist: J. Pachelbel</i>
Toespraak	De heer Frank Dales <i>Burgemeester van de gemeente Velsen</i>	
Gedicht	Demi Baltus	<i>Om stil van te worden</i>
Afsluiting	De heer Frits Vermeulen <i>Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen</i>	
Muziek	Violensembel o.l.v. Gregor Overtoom <i>Kunstencentrum Velsen</i>	<i>Sherelle, traditional</i>

MEDEWERKENDEN

Het Comité 4 en 5 mei Velsen dankt allen die meewerken aan deze herdenkingsbijeenkomst en de andere plechtigheden op 4 mei. Ook gaat onze dank uit naar het bestuur en de medewerkers van de gemeente Velsen voor de gastvrijheid in ons Stadhuis.

Deze herdenkingsbijeenkomst in de burgerzaal van het Stadhuis is onderdeel van de 4 mei herdenking, georganiseerd door het Comité 4 en 5 mei Velsen.

PROGRAMMA PLEIN 1945 - WESTERVELD

Het tijdschema van het vervolg van de herdenking:

18.30 uur: formeren van de stoet kransleggers in portaal Burgerzaal.

De opstelling is als volgt:

Burgemeester en Wethouders,

Leden van het verzet / veteranen,

Leden van het Comité 4 en 5 mei,

Bestuursleden van de VG,

Fracties en leden van de politieke partijen,

Bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties,

Overig publiek.

18.40 uur: korte tocht naar het monument voor de kranslegging op Plein '45. Het carillon wordt bespeeld door de stadsbeiaardier dhr. W.Ruitenbeek:

I Balladetone, *op. 65, no. 5*

Edvard Grieg (1843-1907)

uit: Mondscheinsonate, *opus 27 nr. 2*
- Adagio Sostenuto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
bew. R. Kroezen

Andante Largo, *op. 5 no. 5*

Fernando Sor (1778-1839)
bew. M. de Goeij

uit: Orkestsuite *nr. 3, BWV 1068*
- Air

J.S. Bach (1685-1750)
bew. Jef Rottiers

18.45 uur: leggen van kransen of bloemstukken bij monument.

19.00 uur: Herdenkingstocht naar Westerveld. Het Comité verzoekt de deelnemers en toeschouwers dringend het karakter van deze herdenkingstocht te respecteren en hieraan op een waardige, stille wijze vorm te geven. Leden van de Muziekvereniging IJmuider Harmonie zullen met omfloerste trommels de stoet begeleiden.

19.30 uur: aankomst begraafplaats Westerveld, alwaar de stoet wordt ontvangen door de directie van Westerveld.

19.35 uur: tweemaal wordt een stop gehouden waarin burgemeester en wethouders een krans leggen bij de eregraven van gevallen geallieerden en gevallen verzetsstrijders.

19.40 uur: Aankomst herdenkingsveld. Muzikaal programma door IJmuider Harmonie en Sparkle

19.59 uur: Taptoe, direct gevolgd door twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte wordt het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gespeeld en gezongen, daarna worden, op uitnodiging van de voorzitter van het Comité, bij het herdenkingsmonument kransen en bloemen gelegd gevolgd door het defilé.

WILHELMUS van NASSOUWE

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt